

Voetnoot

# Een muntstukje kon niet door zijn grote handen ritselen...

Op 21 mei 2014 overleed Jan Bullen, penningmeester van Vlamo Limburg.



## Een persoonlijke mijmering

**14 mei 2014. – Houthalen.**

Raad van bestuur Vlamo Limburg.

Ik zit naast Jan. Dat is niet mijn normale plaats. Chris, onze secretaris is afwezig en ik neem zijn taak als verslaggever over. Ik krijg de handen van Jan in de gaten. Grote sterke handen.

Punt 3 van de agenda: het financieel verslag. Jan geeft een toelichting bij elke euro die binnenkomt of wordt uitgegeven. Ik zie het beeld van de grote sterke handen die elke euro van Vlamo zorgvuldig wikken en wegen...

Vraag bij het financieel verslag: een te betalen bedrag van 16,35 euro uit 2012?

Antwoord: Een betwisting over leeggoed... elke euro is belangrijk.

**22 mei 2014 – kantoor Hasselt**

11u26 : Telefoon Voorzitter

Met gebroken stem meldt de voorzitter het overlijden van Jan. Hoewel ik het duidelijk had verstaan vraag ik toch nog even, wie? Soms wil je niet geloven wat je hoort.

*En nu?*

Mocht ik een beeldend kunstenaar zijn ik zou met 16,35 euro leeggoed een kunstwerk bouwen. Maar ik ben geen kunstenaar. Ik ben gewoon een van de velen die een vriend kwijt is. Een muntje zou nooit door die grote handen ritselen, het leven...

**04 juni 2014 – Houthalen**

Dagelijks Bestuur Vlamo Limburg

*Hij zal vanavond hier niet zijn.*

*Wij zullen hem de hand niet meer kunnen drukken.*

*De goede sterke hand van een mens.*

*Hij is nu weg. Al lijkt het mij of hij slechts even buiten is.*

*Uit "Bij de dood van vader Raveel", Roland Jooris.*

Jan Bullen

*Penningmeester Vlamo Limburg en lid van de Raad van Bestuur Vlamo.*

*Geboren op 25 oktober 1946 en plotseling van ons heengegaan*

*op 21 mei 2014.*

Vlamo biedt haar diepe en innige rouwbetuiging aan.

